



עמוד "שבועי" 251

חדשות מתנועת הקיבוץ הדתי

פגישת אכילס

חברה פגשה

"... אני מרגישה שזכיתי להיות חלק בתוך תנועה שמפתחת את הנוער שלה ובונה דור של אנשים חושבים וערכיים. ממש תודה על הסמינר המדהים. הוא פתח את התיאבון ללמוד ולחקור והכי חידד את המחשבה שהחברה שלנו היא לא מובנת מאליה, וצריך לעבוד בשביל שהיא תהיה החברה הכי טובה! ... וחייבים לארגן עוד סמינר!" כך כתבה חניכה שהשתתפה בסמינר י"ב. בסמינר שעסק בנושא 'חברה שלמה' פגשנו אנשים שתבעו מאיתנו להיות אמיתיים עם עצמנו, לברר את דרכנו, לקחת אחריות עליה, ללמוד ולפעול לטובת "חברה צנועה מעורבת לכתחילה". נפגשנו לשיחות מרתקות עם אנשים שונים ומגוונים (מהרב ברוך אפרתי ועד הרב שלמה וילק). קיימנו סדנאות חווייתיות ודיבור אישי אל תוך הלילה. דיברנו על החברה בכללותה כחברה צנועה מעורבת לכתחילה, ושאלנו האם זה לכתחילה, האם זה אפשרי ומה זה דורש מאיתנו?! הדגשנו כי החכמה היא לתת דגש לא רק על "מעורבת" אלא גם על "צנועה". חלק מהחבריה התאכזבו כי ציפו לשמוע מאיתנו תשובות נחרצות, אבל לנו היה חשוב דווקא לספק הזדמנות וגירוי על מנת לעורר אותם לרצות לברר בעצמם ולהמשיך ללמוד (וכבר אתמול סיפרה לי נערה כי היא החלה בקיום חברותא בעקבות הסמינר). עוד דיברנו על יחסים בין גברים לנשים במרחב הציבורי והביתי (וגם קצת הדתי), ניתחנו תמונת מצב עדכנית בישראל, וביררנו מהי גבריות, מהי נשיות ומהי זהות בכלל. עסקנו במושגים של פנימיות וצניעות ולבסוף גם באהבה, זוגיות ואינטימיות, ואפילו גלשנו ליחס להלכה ולמשמעות הכמיהה לבית המקדש וכיצד ייראו ימות המשיח... ניתן לסכם כי היה משמעותי וטוב עד שלרגע חשבנו שאכן הגיעו ימות המשיח... אשרינו שיש לנו נוער כזה, ואנחנו כבר מתכוננים לסמינר הבא!

יום ציון אננות צפון

השבוע התקיים המפגש הצפוני של גננות ומובילות במערכות **חינוך הגיל הרך**. הפיצול לשני מפגשים, דרומי וצפוני, הוכיח את עצמו ויעיד על כך מספר המשתתפים. הפעם פתחנו את היום עם הרב אורי ליפשיץ, הרב של טירת צבי, בשאלות מתוך כתבי הרב קוק והרב דוד כהן (הנוזיר) זצ"ל. דיברנו על כך שמה שבאמת חשוב בחינוך ילדים הוא לא רק ה'מה' אלא גם ה'איך', לכן כשאדם מנחך לקיום מצוות מטרותו היא להגיע אל הנפש, אל הלב, "ולחמתיק את האמונה". על מנת שהדברים יחללו על המחנך להעביר לילדים את הדברים מתוך אמונה במה שהוא עושה! לאחר המפגש עם הרב אורי נפגשו המשתתפות הצפוניות אף הן עם מיריק שניר ואריאלה סביר, ונהנו מאוד מהמפגשים המרתקים איתן. אנו מקווים שימים אלה יפתחו לנו מסורת של התכנסויות מטעם התנועה גם לעוסקים ולעוסקות בגיל הרך, ובע"ה יכוננו לנו עוד ימים שכאלה שיאירו נקודות חשובות וייחודיות בחינוך הקיבוצי-דתי. תודה רבה לקיבוצים שארחו ברוחב לב ובמסירות את ימי העיון – בארות יצחק ושדה אליהו.



"זכיתי להיות חלק בתנועה שמפתחת את הנוער ובונה דור חושב וערכי". (חניכה)



מקוים לפתוח מסורת של התכנסויות מטעם התנועה גם לעוסקים ולעוסקות בגיל הרך



פורום חדש בבית היהודי:
פורום ההתיישבות, בראשותו
של חבר לביא – ירון הראל



צמיחה ופיתוח, וסיפור הצלחה
יחד עם מורכבות בין קיבוץ-
הרחבה קהילתית- ישיבה



כיצד נחנך את ילדינו
בנושאים כמו גילוי וכיסוי, שיח,
תקשורת וקדושה?

חינוך למיניות

בריאה

תמונת
קורס לאנשי חינוך
הקיבוץ הדתי



סורט הת"שקות

במפלגת "הבית היהודי" הוקם "פורום התיישבות", אותו מרכז ירון הראל מקיבוץ לביא. באמצעות הפורומים השונים – צפון, דרום, ראשי סניפים ועוד – שואפת המפלגה להגיע לציבור הרחב, שרובו אינו מגיע לפעילות בסניפים. לקראת הבחירות ההולכות וקרבות פועל ירון בכל המרחב ההתיישבותי-חקלאי להגברת התמיכה במפלגה, ואפשר לפנות אליו בכל שאלה ובכל רצון לסיוע. מספר הטלפון של ירון: 050-3231637. בהצלחה!

סורט מזכירים במעלה גלבוע

בשבוע שעבר נפגשו חברי פורום מזכירים במעלה גלבוע, ועל כך מדווח אמיתי פורת: סיינו במורכבות שבין קיבוץ-הרחבה קהילתית-תושבים-ישיבה. התפעלנו מהצמיחה והפיתוח שעובר מעלה גלבוע, ומסיפור ההצלחה שנע מהמשבר שלפני כ- 15 שנה ועד הדילמות ה"בריאות" של היום. ניסינו לסמן את הכיוונים האסטרטגיים המתגבשים, וללמוד את המשמעויות האפשריות עבור קיבוצים שעברו שינוי וקלטו תושבים רבים בהרחבה: לאן אפשר וכדאי לקחת את זה? האם לשאוף לאיחוד מעמדות של תושבים וחברים או שאולי השונות מעשירה ופותרת הזדמנויות? מה המבנה הארגוני המתאים לניהול היישוב והקיבוץ? מהי המשמעות של מוסד חינוכי גבוה בקיבוץ? מה ההבדל בין מוסד חינוכי מחובר ערכית, סוציולוגית ומעשית לתנועה וליישוב ובין מוסד חינוכי מרוחק/מנותק? בחלק נוסף של המפגש דנו בשאלת פיתוח מקצוע וקריירה, מזווית אישית ומערכתית: דנו במשמעות כלפי צעירים נקלטים (האם נכון לשמור על מקצועות קודמים בחוץ? או להפך, לדרוש עבודה "פנימית" בקיבוץ לצורך החיבור היום יומי) וכן במשמעות כלפי הפנסיונרים ה"צעירים" – הרצון לאפשר להם להקדיש זמן למשפחה ופנאי, החשיבות בהמשך לקיחות אחריות ציבורית בעבודה בקיבוץ גם לאחר פרישתם הפורמלית, ואולי אפשר לתרום לכלל בדרך אחרת? בהמשך המפגש העמקנו בשאלות מקצועיות של משאבי אנוש, ולבסוף נפרדנו מחברנו דני תמרי, המסיים 6 שנות ניהול קהילה במעלה גלבוע, וכ- 50 שנות עשייה ענפה בשדה אליהו, במועצה ויישוביה ובתנועה. מאחלים לדני המשך עשייה ברוכה, פנאי מנוחה ומשפחה, אך טוב וחסד.

קורס - חינוך למיניות בריאה

כבר בשנת תרצ"ו כתב שלום קרניאל הי"ד, כי "המציאות מוכיחה שהשאלה המינית מטרת את רוב חברינו ומדריכנו. היום נשתנו העיתים ולדאבוננו הרב אין הצעיר נמצא רק תחת ההשפעה המוחלטת של הוריו ומוריו. הרחוב וזרמים שונים חודרים לתוך עולמנו ... נחך את אנשינו למשפחה יהודית טהורה אשר היא אחד הגורמים היותר חשובים ביצירת חברה דתית שלמה". כרצף לתהליך חינוכי בו אנו מבקשים לעסוק בכל ערכינו ולהיות רלוונטיים בכל מישורי חיינו, בחרנו לעסוק השנה, בין השאר ובאופן מובנה, גם בנושא חינוך למיניות בריאה. וכך, גם בעקבות פאנל והרצאה בימי ההשתלמות לאנשי החינוך הבלתי פורמלי בקב"ה"ד שנערך בתחילת השנה, נולד לו קורס חינוך למיניות בריאה בן ארבעה מפגשים. את המפגש הראשון קיימנו השבוע, בבארות יצחק. כמעט 50 איש ואישה, מחנכים מהגיל הרך ועד בכלל, נרשמו לקורס והנו מהרצאות מרתקות ומסדנא חשובה. קורס זה מהווה נדבך נוסף בראייתנו את התנועה כרלוונטית, כמשפיעה, כנפגשת עם המציאות עין בעין, מבררת את זהותה, דרכה וערכיה, ומחנכת לאורך כל רצף התפתחותו של האדם. הקורס הזה הינו קורס העוסק בראש ובראשונה בערכים. בשאלה למה וכיצד נחנך את ילדינו בנושאים כגון גילוי וכיסוי, פנימיות וחיצוניות, שיח, תקשורת והידברות, גבולות וקדושה, גוף-נפש, זהות, משפחה ויחסים בין בני אדם. כל אלו ועוד מקופלים בתוך נושא הקורס ואנו תקווה כי נרכוש ידע, נעמיק את ההבנה, ונחדש יחד שפה וכלים ליצירת חברה דתית שלמה ולתיקון אדם ועולם.

בת עז

נחמיה רפ"ל וחברי המזכירות הפצי"ה