



חבורה של "מלח הארץ"

סיום ענה - e.e.

באגדרטת הנח"ל הסמוכה לפרדס חנה התקיים בסוף השבוע שעבר טכס הוקרה למסיימי שנת השרות לפני הצבא. בנוכחות ראשי האגף הביטחוני-חברתי במשרד הביטחון וראשי מינהל חברה ונוער במשרד החינוך, העלו נציגי המתנדבים סיפורים אחדים על עוצמת חוויית ההתנדבות, כאשר המסר חזר על עצמו בפי כל הדוברים: הנותן, דהיינו המתנדב, קיבל לא פחות מאשר המקבל. היה נעים להשתייך לחבורה זו של "מלח הארץ". בתום הטכס קיבלו המתנדבים תעודות אישיות חתומות ע"י שר החינוך ושר הביטחון.

תוכנית העבודה f - 2010

חברי המזכירות הפעילה מסכמים בימים אלה את הפעילות המבורכת לאורך תש"ע, ובד בבד מתחילים בהכנת תוכנית העבודה לשנת התקציב 2010. באגף החברה - מחלקות הצעירים, הביטחון, המשימות, הנוער והחינוך - מתכוונים הפעילים להגביר את הפעילות הסמינריונית, קורסי ההעצמה (מנהיגות, גישור וניהול) ומפגשי פרומים מקצועיים. אגף המשק נערך להתמודדות עם השלכות השינויים במחירי המים, ועם הגזרות הכלכליות היוצאות חדשים לבקרים משולחן הממשלה.



ליל שימורים לצעירי התנועה
על משנת הקיבוץ הדתי



תכנית עבודה תשע"א



הרב אסי בלנק



הרב ארי סט



מפגש עם עולם ממשי



את life

נחמיה רפל

וחברי האגודות הפציפה

רבנים חדשים בקיבוצים

בשניים מקיבוצינו נכנסים בימים אלה רבנים חדשים לכהונת רב הקיבוץ: בעין הנצי"ב נבחר הרב אסי בלנק, המוכר היטב מעבודתו כר"מ במדרשת עין הנצי"ב וממגוריו בקיבוץ מזה כ- 10 שנים. לסעד מגיע הרב ארי סט שנבחר להחליף את הרב דוד אסולין כמרא דאתרא. הרב דוד, המכהן כראש הישיבה בנתיבות, ומשפחתו נשארים לגור בסעד.

החינוך כפי הרק

בשבועות החולפים התקיימו בשדה אליהו השתלמויות לגננות ולמחנכות בגיל הרך. את ההשתלמויות הנחו מלכה האס וצילה גביש, החולקות את עבודתן המקצועית מזה 30 שנה ואף הוציאו לאחורנה לאור את 'אמא תראי, זה אמיתי' העוסק בחצר הגרוטאות. מלכה, גננת וותיקה, מרצה בכירה בתכניות הכשרה לגננות במדרשת אורנים התמקדה בהשתלמות בנושא 'הזהות היהודית המתגבשת בילדות המוקדמת'. הייתה זו חוויה מיוחדת לפגוש את מלכה, לאחר שנים של הנחיית גננות ומטפלות, מלמדת ברהיטות וביסודיות את עקרונות העבודה בגן הילדים תוך שימת דגש על מפגש הילדים עם העולם הממשי, עם האדמה, החי והצומח, עם האנשים בשדה עבודתם ועם כל מה שמתרחש בקיבוץ. במהלך ההשתלמות יצאו כולן לסיור בגן הבוגר, הגן בו מלכה עצמה שימשה כגננת לפני כ- 7 עשורים, בשנותיו הראשונות של הקיבוץ, ועיצבה אותו "בעשר אצבעותיה". בסופו של יום יצאו הגננות עם מטען עשיר של חוויה מקצועית וייחודית. תודה, ויישר כוח גדול שלוחים למלכה ולצילה, ואיחולים להמשך עבודה חינוכית פוריה. תודתנו גם לרחל לוי ולדיצה מעוז על האירוח למופת